



Nieuwsbrief 11 , september 2015

Lieve allemaal,

In PCC is er altijd wel wat te beleven. Allereerst zijn er al die dagelijkse en "gewone" dingen die PCC juist zo bijzonder maken, maar daarnaast gebeurt er nog veel meer dat het vermelden zeker waard is. Wij delen dat nieuws graag met al onze vrienden en sponsoren, dus is het hoog tijd voor onze **11^e** Nieuwsbrief.

Wij hopen dat je hierin veel informatie over onze Community tegenkomt, nieuws dat je interesseert en raakt. Veel leesplezier!

Algemeen

Soms hebben wij het gevoel dat wij niet meer objectief naar PCC kunnen kijken en daarom geen oog meer zouden hebben voor de ongetwijfeld aanwezige tekortkomingen. Gelukkig krijgen wij in de Community regelmatig mensen uit Ghana en diverse andere landen op bezoek en zij zijn zonder uitzondering zeer positief over de woon- en leefomstandigheden in PCC, over alle blijheid die op de gezichten van onze bewoners te zien is, over de nog steeds toenemende kwaliteit van de voorzieningen en over de toewijding van de caregivers. Die observaties maken ons heel blij en trots.

Nieuwe bewoner Baagyei

Een jonge vrouw van 18-20 met een verstandelijke beperking, verwaarloosd na het overlijden van haar moeder en later haar grootmoeder en met een onverantwoordelijke alcoholische vader, zo triest was tot voor kort het leven van Baagyei. Zij werd helaas ook nog misbruikt en zo raakte zij vorig jaar zwanger. In december jl. beviel zij in het

ziekenhuis van een gezonde zoon en toen begon de zoektocht naar een goede oplossing.



Vanaf begin 2015 verblijft Baagyei al in PCC, aanvankelijk tijdelijk, maar na onderzoek van Social Welfare hebben wij haar in april jl. graag definitief als nieuwe bewoner geaccepteerd. Elke dag weer kun je zien hoe blij zij is met haar nieuwe en veilige leven hier!

Fysiotherapie in de lift!

Een zeer ervaren Nederlandse fysiotherapeute voor kinderen met ernstige beperkingen, Inge Maters, is deze zomer samen met haar gezin 2 maanden lang in Hand in Hand aan het werk geweest en dat is een groot succes geworden!! Het is indrukwekkend om te zien hoeveel impact de input van Inge heeft gehad op de kwaliteit van zorg voor veel van onze kinderen, bijv. voor Lisa, Moses, Kwame Addai, Joel en James enz.



Het niveau van de fysio in PCC is door haar inzet, kennis, gedrevenheid, meegenomen materialen en trainingen enorm omhoog gegaan.

Wij zijn Inge daar ontzettend dankbaar voor en de wetenschap dat zij wellicht volgend jaar alweer terugkomt naar PCC maakt het allemaal nog mooier!

Nieuwe bewoner Sadat

In PCC krijgen wij kinderen met een beperking vanuit heel Ghana aangeboden. Het is niet altijd gemakkelijk om te beslissen voor wie PCC een goede plek is en wie mag blijven, maar de ernstig spastische Sadat uit de omgeving van Tamale hebben wij in augustus, na kortdurende observatie in PCC en vervolgonderzoek in Tamale, graag een plaats gegeven en hij is er ontzettend blij mee.



Sadat is de 88^e bewoner van PCC! En de gesprekken over de komst een volgend kind voor PCC zijn al in volle gang.

Dopen

Het was alweer bijna 2 jaar geleden dat er een doopdienst was met alle kinderen, die als nieuwe bewoners naar PCC toegekomen waren.

Hoog tijd dus voor het organiseren van een volgende doopceremonie, want Jezus heeft gezegd: "Laat alle kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij!"

In juli was het zover en onder leiding van Father Benneh zijn toen, tijdens een feestelijke doopdienst in onze PCC kerk, liefst 9 nieuwe bewoners gedoopt.



Het was een inspirerende ceremonie met veel blijde gezichten van kinderen en met trotse caregivers.

De doop benadrukt dat alle kinderen van PCC er helemaal bij mogen horen.

Vertrek Diana, welkom Emma II!

De afgelopen 2 jaar was Diana de zeer gewaardeerde coördinator van alle activiteiten in onze beschutte werkplaats en zij heeft haar werk daar met veel inzet en toewijding uitgevoerd. Zij is tevens 5 jaar lang een goede en liefdevolle caregiver geweest voor Regina en Moses en lange tijd ook nog voor Lisa.

Maar nu gaat Diana haar eigen gezin vormen. Zij is getrouwd en hoopt al over enkele maanden zelf moeder te worden. Wij danken haar voor haar inzet en toewijding en wensen haar veel succes en geluk toe in haar verdere leven.

De koning(in) gaat, leve de koning! Diana vertrekt en er is zowaar alweer een opvolger, dat is Emmanuel Boyan, ook wel Emma II genoemd.



Diana en haar opvolger, Emma II

In 2009 was Emma II hier al eens als caregiver werkzaam geweest, vlak daarna kreeg hij de kans om Social Studies in Accra te studeren. Na afronding van zijn studie wilde hij graag terugkomen naar PCC en dat is gelukt. In april jl. hebben wij hem benoemd, allereerst als 1 van de 2 werkers voor het Outreach Werk (zie verderop in deze Nieuwsbrief) en nu dus ook als de nieuwe coördinator van de beschutte werkplaats.

Wij hopen even plezierig met Emma II samen te werken als met Diana.

Bezoekende groepen

Het was de afgelopen maanden een drukte van belang in PCC als gevolg van verschillende grotere en kleinere groepen die onze Community met een bezoek vereerden en die ons tevens op alle mogelijke manieren geweldig hebben geholpen.

Zo kregen wij achtereenvolgens meehelpende gasten op bezoek uit de kerk De Ark in Reeuwijk, studenten van SKIP uit Engeland, vertegenwoordigers van 2 zusterorganisaties van PCC buiten Nederland, nl. van Ananse uit Duitsland en van de Hand in Hand Charity in Engeland.



Sue Hatton (UK Charity) en Boadu

Daarnaast kwamen er ook nog diverse andere groepen met bezoekers. Het lijkt er op dat de angst voor Ebola in West-Afrika, nu die ernstige epidemie gelukkig onder controle lijkt, bij de meeste reizigers weer verdwenen is.

De weg naar Ghana en PCC is weer helemaal open, dus ook voor die lezers die nog steeds (een klein beetje) aarzelen om eens naar PCC te komen.

Onze gastvrouwen

Veel lezers kennen de gastvrouwen van PCC wel en bouwen tijdens een bezoek aan onze Community vaak een plezierige band met hen op. Daarom berichten wij jullie graag over een wijziging.

Hostess Vida is namelijk, na 2 jaar in PCC werken als gastvrouw en 5 jaar als caregiver, in mei jl. vertrokken en in haar plaats is nu Elizabeth II tot hostess benoemd.

Wij hebben sinds mei dus Elizabeth I en Elizabeth II als gastvrouwen!



Beide dames hebben deze zomer allerlei extra trainingen in kookkunst en Hospitality gekregen van Frank Maters, die hen 2 maanden lang heeft ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun kwaliteiten als gastvrouw. En dat is prima gelukt!

Outreach Project

Eerder dit jaar heeft de Board van PCC besloten om meer aandacht te willen geven aan de zorg en het verbeteren van het lot van de vele, vele kinderen met een beperking, die buiten PCC in de honderden dorpen van Nkoranza District wonen.

Deze stap is een logisch vervolg op de start van het Resource Centre, 2 jaar geleden.

Twee mensen met een relevante opleiding zijn speciaal voor dit werk aangesteld, nl. Gabriel en Emma II. Voorwaar een grote en uitdagende opgave, maar wij zien het als een belangrijke aanvulling op alle aandacht en zorg die wij aan de in PCC verblijvende kinderen geven.

Bij dit werk zoeken wij vanaf het begin graag samenwerking met andere organisaties en de lokale overheid, omdat wij vinden dat goede zorg voor mensen met een beperking een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, niet alleen voor PCC.



De eerste resultaten van het Outreach Project zijn gelukkig veelbelovend, maar er is nog veel, heel veel werk te doen.

Onlangs hebben wij, dankzij een mooie donatie, een prachtige nieuwe motor voor het Outreach werk kunnen kopen en begin juli hebben we die motor feestelijk in gebruik genomen.

Een motor blijkt een zeer noodzakelijk vervoermiddel om alle afgelegen dorpen in het District te kunnen bereiken.

Sponsoring

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij gehele of gedeeltelijke sponsoring kunnen gebruiken.

Zie daarvoor onze website, o.a. de Homepage.

Meer info kunt u ook verkrijgen via Nieske van onze sponsoradministratie: sponsors@operationhandinhand.nl of via handinhandpcc@gmail.com

Slot

Tot zover deze 11^e Nieuwsbrief. U bent nu weer helemaal op de hoogte!

U kunt de actuele verhalen over PCC blijven volgen via "Alberts Corner" op de website (met 1 x per 14 dagen een nieuw verhaal over het leven in Hand in Hand) via: www.operationhandinhand.nl.

NB: Er is tegenwoordig zelfs een link via Facebook: (PCCHandinHandCommunity) en Twitter: (PCCHandinHand).

Hartelijke groet en dank voor al uw steun en belangstelling, ook namens Baffo, Joe Emma, Jeannette en alle bewoners en werkers van Hand in Hand!

Albert van Galen

handinhandcommunity@gmail.com

